

HET KLOOSTER VAN DE KOSTBARE SPIEGEL

VINK



V I N K

DE DWAZE MONNIK



HET KLOOSTER VAN DE KOSTBARE SPIEGEL

Redactionele verzorging Nederlandse uitgave:
Van der Heide produkties, Zandvoort

Uitgever:

DARGAUD  **BENELUX**

Kindermansstraat 3 - 1050 Brussel (België)



Dat is toch
uw paard,
meneer Ki Ju?

Bij alle
demonen!
Inderdaad, dat
is 'm!



Tja, jong, ik ben van-
nacht door de bliksem
uit het zadel geslingerd.

Ah!
Rotbeest!
Rotbeest!

U bent boos!
Is dit dan
geen troost?



Troost?
Hoezo,
waarvoor?

Juffrouw He Rao is weg.
Hij is terug.

Frrrr!



Spring achterop.
En houd verder je
snater, anders
kun je alleen te-
ruggaan naar
de herberg!

Ja, ja, ja !!



... U hebt meer
geluk gehad dan
al die mensen op
de Bliksempiek:
zij zijn in geesten
veranderd...

Stil!
Kijk eens voor
ons.

VINK
9.90





Moet je ze zien! Ze rennen als kippen zonder kop door elkaar! Nog een keer?...



Li hebt nog vier pijlen over!

En jou als schild zeker? Ik zet je eerst thuis af. Ze komen heus wel!



De Herberg van de Wind

Vader, moeder! We zijn aan-gevallen door bandieten! Ze komen hierheen!

WAT?!



Wees niet bang! Ze zoeken juffrouw He Pao! Ik vang ze wel op. Allemaal naar binnen!

Waar is ze? Waarom zoeken ze haar?



Naar binnen, herbergier.! Het zijn geen gasten! Laat dit aan mij over!



Frrr!



Maar zoon, je had de bandieten toch kunnen vertellen dat juffrouw He Pao naar het noorden is vertrokken?



En waarom is die vervloekte Ki Ju niet met haar meegegaan?



O, da's waar ook! Juffrouw He Pao heeft een nieuwe verloofde! Een of andere baardaap die ik nooit eerder heb gezien... Ja, ze is vertrokken met zes mensen, niet met vijf: die baard, drie monniken en die twee gasten van ons.



Drie kaalkoppen lopen vooraan.
Vier schijn-devoten erachteraan
....

Pfff!



Zie ze
moeizaam
verdergaan
...

Alsjeblieft,
Zalige On-
wetendheid!
Hou op met die
gedichtjes!



... naar een
klooster
hier ver van-
daan...



Zalige Onwetend-
heid heeft gelijk!
Waarom zouden
we met die mon-
niken meegaan?
Heus, He Pao, er is
voor u geen red-
ding aan het einde
van deze lange
weg!



Die vindt
u hier en
nu, met de
hulp die ik
u bied.
Ik, de doch-
ter van de
Dwaze
Monnik!

De dochter
van de Dwa-
ze Monnik,
ha, ha!



Dat zijn mooie woorden in een rol die
u niet ligt, Mei. Ah, kon de Dwaze
Monnik maar terugkomen om te ver-
tellen of u inderdaad zijn dochter bent



Wilt u een bewijs? Luister dan goed!
U hebt in mijn plaats de onoverwinne-
lijke gevechtscunst van de Dwaze
Monnik geërfd en ...



... nu lijdt u, net als mijn vader, aan
ernstige stoornissen die zijn ontstaan
door de beoefening ervan: flauwtes,
geheugenverlies... en binnenkort kom-
plete krankzinnigheid!

Dat weet iedereen die de
gevechtscunst beoefent.



Er is een geheim dat alleen de dochter van de Dwaze Monnik kan weten: uw toestand verbetert in de nabijheid van de bliksem. Daarom was u kortgeleden op de piek met die passende naam.

Hm...



Maar de bliksem is gevaarlijk. En niet voldoende om de krankzinnigheid die in u sluimert te genezen. Ben ik nu overtuigend genoeg?

Als u de keerzijde van de medaille kent, waarom maakt u dan nog aanspraak op de gevechtscunst?



Omdat het mijn familie-erfdeel is! En omdat ik de enige ben die de remedie kent.

Arme juffrouw Mei! Uw geheime remedie zal u in moeilijkheden brengen!



Dat weet ik! Ieder die heimelijk op deze gevechtscunst loert, wil ook de remedie hebben. Te beginnen met dat stel daar...



De monniken die u in hun hypnotische macht houden, Zalige Onwetendheid die de belangeloze verliefde speelt... Ras op voor hen!



Ze willen zich alleen meester maken van uw kennis. Ze zien niet graag dat u gebruik maakt van mijn remedie, want dan zult u nog sterker zijn.



Meesteres! Kijk eens, daarboven!

U, ik en mijn bediende moeten die groep zo snel mogelijk verlaten...







Juffrouw He Fao!
Gisternacht is een delegatie van
zevenentwintig personen, aange-
voerd door twee van onze leiders
naar de Pas van de Wind gegaan
om u te ontmoeten. Sindsdien
hebben we niets meer van ze
gehoord!



Voorzichtig!

Voor de waar-
heid hebben we
die explosie
wel over!



De monniken zetten je tot
leugens aan, omdat ze je
ervan verdenken de rovers
te hebben gedood, He Fao!
Oei, oei, oei!



De beste leugen is
een halve leugen!
He Fao, denk aan de
remedie! Haal ons
uit deze hinderlaag!



Ik heb ze inderdaad ontmoet,
maar niet op de plaats die jullie
denken. Het was naast de Pas
van de Wind, op een piek met
een trieste reputatie... tijdens
een onweer.



De... de
Bliksem-
piek...!



Ze stelden me voor de
derde leider te worden
van de organisatie die
de sekte van de Witte
Tiger verenigt met de
broederschap der bede-
laars. Door de plotselinge
blikseminslag had ik
geen tijd te antwoorden

Ik ben niet ver-
antwoordelijk
voor hun dood.



Richt op jouw
springlading!
We krijgen zo
bevel om te
schieten...



De hemel heeft het zo gewild: jullie voorkomen een complete chaos met drie leiders, terwijl één genoeg is! Weten jullie wel wat een kans jullie wordt geboden?



De hemel heeft voor jullie juffrouw He Pao gekozen. Met haar onoverwinnelijke gevechtskunst zal ze jullie tot de machtigste organisatie van China maken!



De hemel! De hemel! Heeft hij niet al onze leiders en kameraden gedood en jullie zeven gespaard?



De uitverkorene van de hemel was alleen met je makkers!



Zelfs deze kaalkoppen dachten dat ze schuldig was!

Ik alleen weet waar-
toe ze in staat is.
Het is wel degelijk mo-
gelijk de bliksem te ont-
wijken!

Onwe-
tendheid!

Dit moment is geknipt
voor een reconstructie!
Als jullie willen dat ze
een demonstratie geeft...



...ontketen de
bliksem dan
maar op jullie
manier!







Waar ben je geweest, Onwetendheid?



Ik ben gaan kijken of misschien in het puin... Maar wie zou zo'n beproeving kunnen doorstaan behalve wij?

Arme Mei, arme Hong, arme monniken! Je had aan hen moeten denken voordat...



Je wist dat ze 't niet zouden overleven, hè? Je wist het! Je... je verdient dat ik...













Ik ben bang, Onwetendheid. Ik verlies m'n bewustzijn en geheugen, ik raak m'n stem kwijt. En dan die blindheid van gisteren...



Allemaal rotstreken van de Dwaze Monnik. Misschien kan ik daar een eind aan maken als ik die grapjas beter leer kennen. Wat denk jij?

Beter leer kennen?



Ja! Zodat ik hem kan overwinnen! Maar door jouw schuld zijn de mensen die me zouden kunnen helpen er niet meer: de oude monnik die ooit zijn meester was, zijn dochter Mei... Oh, Onwetendheid! Je had niet moeten!



Goed! Goed! We vinden die tempel wel en dan kun je z'n hele verleden uitpluizen, lieve kind!



Maar kijk niet steeds zo achterdochtig naar me! Alsof ik die stakkers heb uitgeschakeld om alleen van je kostbare kennis te kunnen profiteren!



Waarom zou ik me voor die gevechtskunst interesseren? Zonder het te weten heb ik een techniek uitgevonden die erop lijkt en op z'n minst evenwaardig is!



Evenwaardig? Pfff!



Oh, edele reizigers, hoewel we in tegengestelde richting gaan, kruisen onze wegen elkaar nu. Geef deze oude vrouw een beetje rijst opdat zij haar reis kan voortzetten!



Natuurlijk!

Dank u voor uw goedheid!

Zeg eens, hoe weet u dat we in tegengestelde richting reizen?



Ik weet nog veel meer! U gaat naar het deel van China dat bezet is door de barbaren: het koninkrijk van de Jin. Een lange tocht!



Heel goed! Ga verder!

Er is iemand die u er meer over kan vertellen. Een zekere Poe, steiger van het hemelse geluk. Goede reis, edele reizigers!



Ik ben Poe. Poe de binnenschipper. Waarmee kan ik u van dienst zijn?

Wij proberen de grens over te komen.



U hebt geluk! De lading zout kwam te laat, anders hadden we gistermiddag al het anker gelicht. En dan had u pas een maand later kunnen vertrekken. Klim aan boord!









Vanaf het moment dat ik aan boord kwam, merkte ik uw aanwezigheid, Edele Monnik. Ik ben blij dat u niets is overkomen.

Door mijn eenvoudige methoden kon ik voorkomen levend begraven te worden. Spijtig van onze metgezellen...



De grillen van uw vriend zijn gevaarlijk, ik had u op een afstand moeten volgen.

Die zogenaamde helderziende... hebt u die gestuurd?



Ja. Ik wil u nog altijd graag binnen onze muren ontvangen. Overigens trek ik iedere beschuldiging jegens u in. U hebt een duivelse advocaat.



Na al die drama's kan me dat nog weinig schelen.

Wat een geknoei, hè? Weet u dat juffrouw Mei werkelijk de dochter was van Zhoe Li, oftewel de Dwaze Monnik?



Ongetwijfeld bezat zij de remedie die voor u van belang is. Ik vermoed wel om welk principe het gaat... We zouden het probleem gezamenlijk in het klooster kunnen bestuderen...



... als u wil...





Nee, Onwetendheid! Een geest heeft geen schaduw en laat geen voetsporen achter, dat weet je best!



Naar de hel, geest!

ONWETENDHEID



Grote Meester!
Bent u ongedeeerd?



Laat me alleen met Zalige Onwetendheid. Dit wordt een zeer vertrouwelijk onderhoud. Wees niet bang, juffrouw He Pao!



...!



Ze is....
U laat haar in slaap vallen door een mantra te reciteren!



Gewoon uit voorzorg. Zij heeft een buitengewoon fijn gehoor. Ze had mijn aanwezigheid al van verontdekt, alleen door mijn ademhaling.



Leg haar weer in haar hut!
En bewaak haar!

Ja,
Grote Meester!



Blijf slapen, Zalige Onwetendheid, maar luister goed! Begrepen?

Begrepen!



Uw gevecht met ons lijkt op die van de Dwaze Monnik, hoewel gelukkig in mindere mate. Wie heeft u die geleerd?

Niemand. Ik heb 'm zelf ontwikkeld. Voordat ik He Fao op de Bliksempiek ontmoette wist ik niets van de Dwaze Monnik af.



Hm, het komt vaker voor dat twee mensen die elkaar niet kennen, hetzelfde uitvinden. En hoe groter uw krankzinnigheid wordt, hoe gevaarlijker u zal zijn voor uw omgeving.



Maar ik weet een manier om dat onder controle te houden.

Je vervloekte mantra's! Ellendige volgeling van Boeddha!



Ah! Dus u weet 't van juffrouw He Fao... U krijgt ook twee mantra's. Wat weet u er precies van?

Door de eerste valt men in slaap, de tweede veroorzaakt geheugenverlies.



Precies! Ik fluisier een mantra. Zonder dat u het zich bewust bent, dringen zijn trillingen uw heren binnen. Het werkt onmiddellijk.



Maar laat ik nu eerst de formules aan uw oor toevertrouwen. Ze zullen in het diepste van uw geheugen gegrift blijven zonder dat u zich iets herinnert als u wakker wordt!



En, Edele Monnik, wat hebt u vannacht aan Onwetendheid verteld? Hij herinnert zich niets meer!

Vortaan is ook hij in de macht van de twee geheime mantra's, juffrouw He Fao. Uit veiligheid deel ik deze geheimen met nog andere personen buiten ons klooster. Zeg dus tegen Onwetendheid dat hij zich rustig houdt!

Laten we ervandoor gaan,
He Pao! Ik kom zelf wel
achter die remedie van
de Dwaze Monnik!



Heb je daar de tijd nog
voor? Voordat je vol-
komen wegzakt in...
je weet wel.

Nee, Onwetendheid.
Ik denk dat ik hem
eerder vind dan jij.



Hoe?
Door te
bidden?

Waarom niet?
Als ik de waanzin van
de Dwaze Monnik in mij
meedraag, dan geldt
dat ook voor zijn kennis.
De kennis over de
remedie bevindt zich dus
misschien hier...
Het heeft alleen nog een
zetje nodig.



Dat zetje dat je in het
klooster hoopt te vin-
den, zou heel goed de
schok van de bliksem
kunnen zijn. Laten we
teruggaan naar de
Bliksempiek!



Daarginds
is het!



Waar
dan?



Hier?
Zijn we
er?

Ja, juffrouw
He Pao!
Geen gebogen
daken, geen
vergulde pilaren.
Ons klooster is
gewoon uitge-
hakt in die rot-
sen!



Dit is dus eindelijk dat klooster, fijn!
'n Heiligdom voor goden groot en klein!



Dank u dat we hier mogen zijn.



Juffrouw He Pao,
ik ben abdis Gouden
Lotus. Ik ben verant-
woordelijk voor uw
verblijf hier.

Zeer vereerd,
eerwaarde
moeder.



U logeert in de vleugel voor de
nonnen. Maar eerst zullen we een
mis bijwonen voor degenen die
omgekomen zijn op de bergpas.



Wat?
Weet u dat al?
Wij zijn nog
maar net aan-
gekomen!

De postduiven
waren hier eerder
dan u. Zij hebben
ons het vreselijke
nieuws gebracht.
Daarom kon de
ceremonie al een
paar dagen gele-
den beginnen.



Ik zie nog altijd
nergens die be-
roemde spiegel...

De Kostbare Spiegel
bevindt zich in een zaal
die op dit moment niet
voor u toegankelijk is.

DOONG





Juffrouw Mei!
Juffrouw Mei!



Wat een nachtmerrie...!
Ik ben ingedommeld
tijdens mijn ademhalings-
oefeningen.



Mevrouw Wang
vraagt of u aan
tafel komt.

Ik kom zo,
Ki Ju!



Eerst bidden voor
die arme Hong.



De berglucht
doet u goed,
juffrouw Mei.
U ziet er al veel
beter uit.

Dat komt vooral door uw heer-
lijke eten, mevrouw Wang en
doordat uw hele familie en
Ki Ju zo goed voor me zor-
gen. Daar zal ik eeuwig
dankbaar voor zijn!



Herinnert u zich de dag van uw
vertrek naar het klooster van de
kostbare Spiegel? Mijn zoon
bracht u toen een boodschap op
de Bliksempiek.

Ja, het ging over een verhaal dat
mijn vader had achtergelaten voor
uw verzameling.



De monnik kwam hier ongeveer veertig jaar geleden langs. Volgens de traditie van de herberg vertelde hij dit verhaal als betaling voor de overnachting. Hier!

En de herberg bestaat nog steeds! Bravo!



Hier, Ki Ju!

Ik kan niet lezen.



Het is een Tibetaans verhaal. Het gaat over een boze heks die wordt afgewezen door een knappe prins. Ze verandert hem in een reusachtige gorilla, die paniek zaait onder de mensen



Op een dag verschijnt er een oude man in het koninkrijk. Om het beest te temmen gebruikt hij twee toverformules: een om hem in slaap te brengen, de andere om van hem een houten marionet te maken. Interessant, nietwaar?

Zeer interessant! En geeft hij die formules ook?



Nee.



Maar dat is geen Chinees!



U hebt nog niet alles gezien. De monnik, die stomdronken was, wilde vervolgens per se zelf twee kalligrafieën tekenen. Slo de bladzijde 'ns om, juffrouw Mei!

Nee, dat is sanskriet! Helaas kan ik 't niet lezen.



Helaas kan de Grote Meester u niet ontvangen, juffrouw He Pao. Pas over veertien dagen, na zijn retraite.

Veertien dagen! Wat vervelend!



Die lange reis om u te zoeken, en dat op zijn leeftijd... die vreselijke gebeurtenissen... Dat alles heeft hem uitgeput.

Dan kunt u me misschien iets vertellen over die waanzinnige monnik!



Er is hier nooit een geesteszieke geweest, juffrouw He Pao!

Wat?



De gene die u bedoelt is pas waanzinnig geworden nadat hij uit het klooster was weggestuurd. Sindsdien is zijn naam hier nooit meer genoemd.



Wat zal Onwetendheid me uilachen.

POK!
POK!



De Dwaze Monnik is taboe. Niemand wil er met mij over spreken.

POK
POK



Niemand? Dat was een te haastige conclusie!



Wat bestudeert He Pao daar?
Zijn het soms de stenen
beelden, of die malle apen-
schaar?



Het is het werk van de
Dwaze Monnik. Ik herken
zijn stijl. Deze eerste aan-
zet in klei is onthullend.



Hm... zonder die handaf-
drukken zou ik dit allemaal
toegeschreven hebben aan
dat stelletje kleine deugnien-
ten.



Nadat die lastige discipel
het klooster uit was ge-
goid, trok hij zich dus
hier moederziel alleen
terug om te beeldhouwen.



Niet alleen om te beeld-
houwen. Dat zul je wel
zien. En alleen was hij
ook niet. De apen keken
naar hem en imiteerden
zijn bewegingen en ge-
baren... Vandaar hun
weinig natuurlijke
manieren die ze van ge-
neratie op generatie
doorgeven.



Ha, ha! Hebben ze soms ook zijn trekken?
Die beesten zien eruit als gekken!



Ja, lach maar, Onwetend-
heid! Probeer maar eens
die oude aap daar te van-
gen...



Jij laat je er toch altijd op
voorstaan bliksemsnel
te reageren?





Van de gevechtskunst geeft deze apenklik slechts een slechte imitatie van de techniek. Hier vind je geen oplossing voor je problematiek...



...Ga met me mee terug naar de Bliksempiek!

Teruggaan? Dat zou niet veel oplossen.



Binnenkort is de retraite van de Grote Meester afgelopen. Dan kan ik met hem praten over de remedie.

Ik heb er genoeg van. Ik word nog doodziek!



Zo, voor elkaar!

Als He Pao de inhoud van deze twee mantra's kende, zouden ze geen invloed meer op haar hebben. Hoe is het mogelijk?



Precies! In ieder geval zal ze, dankzij ons, ontsnappen aan de greep van de monniken.



Maar als de drie monniken zijn omgekomen op de bergpas, wie anders zouden haar dan nog met die formules kwaad kunnen berokkenen dan jij... en ik?



Zij zijn niet de enigen die de mantra's kennen! We hebben niet alleen te maken met drie monniken, maar met een grote organisatie die des te gevaarlijker is omdat ze al eeuwen bestaat.



Vroeg of laat zullen ze de tweede mantra gebruiken.

VINK 91



In dit vervloekte klooster wonen driehonderd personen die ik mijn vernietigende kracht 'ns zal tonen... nu alleen nog...



Maar dat is Zalige Onwetendheid!



Woedende Onwetendheid! Wie zijn jullie, gespuis? Zeg op, of ik druk jullie plat als een luis!



Wij zijn Tibetaanse lama's, uitgenodigd door het klooster om....



Genoeg. Hier, pakaan!



Jullie laatste sprongen! **RHAAAH!**





Hierheen!



Het is niet jullie gewoonte om te laat te komen, we werden ongerust.

Dat komt door die Zalige Onwetendheid van jullie.



Gewond?



Niet ernstig. Die ander is er erger aan toe.



Zeg me niet dat je... de tweede mantra hebt gebruikt ?!



Het gebeurde allemaal zo vlug! Ik ken je formules nog niet zo lang... Ik heb me in de mantra vergist.



We moeten hem op een geheime plek verzorgen.

En zijn gezellin?



Juffrouw He Pao? Die zal hier niets van weten. Met haar hebben we nooit moeilijkheden gehad.





Verduiveld!
Het klooster is een
wespennest ge-
worden!



Lama's ... En ook nog Zalige
Onwetendheid! Ik moet naar
He Pao zonder dat ze het
merken.



Juffrouw He Pao!
We vonden dit
briefje in de kamer
van Onwetendheid.
Het is voor u.

Wat?! Dagenlang
ontloopt hij me en nu
stuurt hij me een
bericht?!



He Pao,
Zalige Onwetendheid
is teruggegaan.
Maar je weet waar je
'm vinden kunt:
10.000 li zuidwaarts,
hier ver vandaan.



Hoor, de donder.
Het onweer komt
dichterbij... Dat had
hij fijn gevonden...



Voel je je niet goed,
oude aap? Misschien
dat het onweer...



Oh, hemel... !





Plotseling was hij spoorloos verdwenen. De daarop volgende veertig jaar hebben we vergeefs gewacht of hij weer gesignaleerd zou worden... En nu zegt men dat hij herrezen is in dit meisje van het blanke ras.



Door haar zullen de vernielingen opnieuw beginnen.



Dat denk ik niet. Zhoe Li heeft zijn vijandelijke houding al veertig jaar laten varen omdat hij is veranderd. Misschien heeft hij z'n, laten we zeggen, nieuwe persoonlijkheid overgedragen aan juffrouw He Pao...

Laten we er geen woorden aan vuil maken, maar handelen! De tweede mantra gebruiken! We kunnen geen enkel risico nemen!

Niet zo overhaast! Er is kort geleden helaas al iets gebeurd...

Laten we daar niet op terugkomen!



Maar een ding wil ik graag herhalen: volgens mij is de duistere kant van Onwetendheid, He Pao en Zhoe Li de verborgen zijde van onze eigen aard.

Die duistere kant brengt vermogens aan het licht die van onschatbare waarde zijn en beter bestudeerd moeten worden. He Pao is een zeldzame parel



Vooruit, laten we sterven: voor of tegen het onmiddellijke gebruik van de twee... de ...m...







He', de lamp is uit! Toch
voelde ik geen luchtstr...

oh!



KRORK!

Jij hebt zeker nooit
een aanval van blind-
heid gehad, oude
aap? Ga weg!



'ns Kijken...
"Oude aap"
heeft maar één
keer zijn bood-
schap op de
grond getekend;
daarna her-
innerde hij zich
blijkbaar
niets meer.



Als ik mijn
kennis van de ge-
vechtkunst eens
op de grond neer-
schreef? Dan zou
die uit mijn geheu-
gen verdwijnen
en daarmee zou
er een einde ko-
men aan mijn
waanzin.



Daarom heeft de Dwaze Monnik
natuurlijk zijn gevechtkunst
weergegeven op de muren van de
grot op de Berg der Kleurige Wolken.

Maar ik zal
mijn gevechts-
kunst niet
prijsgeven,
ondanks alle
moeilijkheden.
Ik ben He Pao!



"De waanzinnige
Zhoe Li is herre-
zen in dat meisje
van het blanke
ras." Kletspraat!
Alsof ik zijn re-
incarnatie ben!

RHAA!!

**IK BEN DE
DWAZE MONNIK
NIET!**



He Pao?!

"Ik ben de Dwaze Monnik niet!"
Heb ik dat goed gehoord?

Ja, Meester! Het leek op het gebrul van een woedend, wild beest!



Loop door!



Mei?! Wat doet u hier?

En wie is dat?

Ik heet Hervonden Gemoedsrust.



Het schijnt dat van sommige woede-aanvallen je ogen opengaan, maar daarin stelt u me toch teleur, He Pao... Nou, herkent u hem?

Onwetendheid!

Oeagh...!



Onwetendheid? Natuurlijk weet ik nog niks. Ik ben pas wakker.

Ik vond hem bij de kluisenaars, mak als een lam! En dan te bedenken dat ik bijna levend begraven was op de bergpas door die... die...
Nou ja!



Kijk eens hoe de bonzen hem veranderd hebben! Met één enkele mantra. Waarom bent u hier nog niet weg?



Ik snap niets van jullie geklets. Waarom hebben jullie me uit bed gehaald? Ik ga weer slapen.

Hé!
Wacht op mij!

Die kreet van woede verontrust mij. Ik wil er liever met de abt over praten voordat de gebeden beginnen. We gaan!



Wat wilt u?



Afrekenen met de-
gene die besloten
heeft de tweede man-
tra te gebruiken tegen
Onwetendheid en mij!



DAAR-
HEEN,
MEESTER!
DAAR-
HEEN!



Ik heb toch
de eerste
mantra uit-
gesproken!
Ze had moe-
ten slapen...



We moeten de schade beperken! Die moordlustige farie moet weg uit het klooster! Het schijnt dat ze niet van water houdt...





Eh, ja, precies...



... Dit is een buitengewoon betreurenswaardige geschiedenis!... Hij was een unieke man.



Net als de doden van de Bliksempiek en de bergpas behoort Zalige Onwetendheid nu tot het verleden, maar...

...voor Hervonden Gemoedsrust begint een nieuw leven. Het is trouwens beter dat hij hier bij ons blijft.



Hij heeft gelijk, er is nu niets meer aan te doen. Laten we gaan!

Een moment! We moeten 't nog hebben over die remedie van juffrouw Mei.



Dat wilde ik inderdaad graag, Edele Monnik, maar nu...

... hoeft het niet meer, omdat ik hier ben! Kom, He Pao!



Nee, Mei. Ik heb veel geleerd in de zaal van de Kostbare Spiegel... Uw remedie bestaat uit het overbrengen van de gevechterskunst op een stenen wand. En daarna ben ik alles vergeten.



En dan zou iemand zijn kans schoon kunnen zien om u uit de weg te ruimen, heh, heh, heh! Nietwaar, juffrouw Mei?



Alles is verloren, ik kan het dus maar beter meteen doen! ... De tweede mantra....







Hoe kende
u ze?

Sommigen van u hebben voor de Kost-
bare Spiegel gemediteerd terwijl ze
aan de mantra's dachten. De Spiegel
heeft die trillingen vastgehouden...



Ik werd ze
bewust op
het moment
dat ik
schreeuwde.

Waarom dan die
komedie?



Uit mede-
lijden...met
Mei.



Onze poorten blijven voor
u open, juffrouw He Pao!



"Ze poogt wat van het
vloeibare goud te stelen.
Maar het water stroomt
voorbij, helder en onge-
bonden, tussen kristallen
vingers.
Wie één wil zijn met
zoveel schoons, laat zich
oplossen in de stroom."



Einde van deze episode.

DARGAUD
Collectie PREMIÈRE

